

Μονάζω στο Γηρομέρι



Θέση Μονής

Η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηρομερίου, βρίσκεται στην ακριτική περιοχή του Νομού Θεσπρωτίας, οκτώ χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης των Φιλιατών, κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κτισμένη σε υψόμετρο τριακοσίων περίπου μέτρων, στις δυτικές πλαγιές του όρους Φαρμακοβούνι.

Ονομασία Μονής

Σχετικά με την ονομασία της Μονής συναντούμε τις εξής παραλλαγές:

Ιερομερίου, από τις λέξεις ιερό και μέρος

Γυρομερίου, από τις λέξεις γύρω και μέρος

Γερομερίου, από τις λέξεις γερό ή ξανά ιερό και μέρος

Γηρομερίου ή *Γηρομηρίου*, από τις λέξεις γηραιόν και μέρος.

Από αρκετά χρόνια και μέχρι σήμερα, έχει επικρατήσει η ονομασία και η γραφή «Γηρομερίου».

Ιστορία Μονής

- ιδρύθηκε στις αρχές του 14ου αιώνα.
- στα μέσα του 16ου αιώνα αριθμούσε περίπου 300 μοναχούς.
- υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

Ιστορία Μονής

- Μεγάλη ήταν η προσφορά της Μονής στην περιοχή της Θεσπρωτίας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των κατοίκων.
- Χαρακτηριστική ήταν η λειτουργία του Κρυφού Σχολείου και της Ιερατικής Σχολής, μέσα στο χώρο της Μονής.

Το κρυφό σχολειό

- Κρύπτη σε απόμερο χώρο της Μονής, ειδικά κατασκευασμένη ώστε να δείχνει παλιό ντουλάπι, η οποία κατά την παράδοση χρησίμευσε ως καταφύγιο μικρών μαθητών, την εποχή που λειτουργούσε το Κρυφό Σχολειό.



Ιδρυτής Μονής

- Ιδρυτής και πρώτος κτίτωρ της Μονής είναι ο Όσιος Νείλος ο Εριχιώτης (1228-1334).
- Αρχικά εγκαταστάθηκε σε ένα παλαιό ασκητήριο, στη σπηλιά ενός απότομου βράχου.
- Σύντομα σχηματίστηκε γύρω του μικρή αδελφότητα ασκητών.
- Έπειτα κατόπιν οράματος και αφού βρήκαν την εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας, εγκαταστάθηκαν στο απέναντι βουνό όπου έκτισαν τον πρώτο πυρήνα της Μονής.

Ο Όσιος Νείλος & ο τάφος του



Κειμήλια της Μονής



Η μονή σήμερα

- Η σημερινή Αδελφότητα αποτελείται από τρεις μοναχούς.
- Χιλιάδες κόσμου, κυρίως προσκυνητές αλλά και τουρίστες, την επισκέπτονται σε όλη τη διάρκεια του έτους.
- Η Μονή πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις 2 Ιανουαρίου, εορτή του κτίτορος Οσίου Νείλου του Ηγιασμένου.

Το εσωτερικό της Μονής



Ο προαύλιος χώρος



Η βιβλιοθήκη



Χώροι εργασίας



Χώροι εστίασης



Συνέντευξη με τον Ηγούμενο Μεθόδιο

- Ο ηγούμενος Μεθόδιος από μικρός είχε ξεχωρίσει την κλίση του και την αγάπη του για την εκκλησία και στα 19 του χρόνια εγκατέλειψε την γενέτειρά του, την Ελασσόνα και εγκαταστάθηκε στο Γηρομέρι.
- Σήμερα , ζει σε μια ευρύτερη μοναχική οικογένεια, που αποτελείται από 3 μοναχούς.

Συνέντευξη με τον Ηγούμενο Μεθόδιο

- Πλέον, εγκαταλείπει το μοναστήρι μόνο για να επισκεφτεί την οικογένειά του ή για να συμμετάσχει σε κάποιο προσκύνημα.
- Η ημέρα του ξεκινάει και τελειώνει με προσευχή και λατρευτική ακολουθία. Το υπόλοιπο της ημέρας εξαντλείται με οικοκυρικές εργασίες και εξωτερικές δουλειές. Ακολουθώντας το ρητό «αργία μήτηρ πάσης κακίας» δεν αφήνει τον ελεύθερο χρόνο του άδειο αλλά ασχολείται με τα διάφορα εργόχειρα.

Συνέντευξη με τον Ηγούμενο Μεθόδιο

- Ο ηγούμενος Μεθόδιος δεν πιστεύει ότι ο κόσμος θα καταστραφεί σύντομα. (Πριν συμβεί αυτό ο θεός θα στείλει σημάδια, τα οποία όμως δεν ήρθαν ακόμη.) Ο ίδιος δε φοβάται το θάνατο γιατί τον θεωρεί αλλαγή ζωής και όχι το απόλυτο τέρμα.



- Μας συμβουλεύει να συμπονούμε, να προστατεύουμε και να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας απέναντι στις δυνάμεις του κακού, κάτι βέβαια που και ο ίδιος πράττει.

Συνέντευξη με τον Ηγούμενο Μεθόδιο

- Σε στιγμές αδυναμίας φροντίζει να ελέγχει τον εαυτό του και να μην ξεπερνάει τα όρια του σεβασμού της προσωπικότητας και της ελευθερίας του άλλου.
- Θεωρεί ότι η πίστη στο θεό είναι η ισχυρότερη δύναμη στον άνθρωπο, που μολονότι κλονίζεται κάποιες φορές, στο τέλος δεν χάνεται.

Συνέντευξη με τον Ηγούμενο Μεθόδιο

- “Ουδείς αναμάρτητος”: η αμαρτία (αστοχία) είναι κληρονομιά όλων των ανθρώπων και η καθημερινή μετάνοια είναι ο μοναδικός τρόπος για να ξεφύγουμε.



- Η εκκλησία βοηθάει στην διαδικασία της μετάνοιας με το μυστήριο της εξομολόγησης. Ο πνευματικός προσφέρει στον συνάνθρωπο αγάπη και καλοσύνη χωρίς να έχει ανάγκη ανταπόκρισης και ευχαριστίας.

Την εργασία επιμελήθηκαν οι μαθητές της Α' Τάξης του 1ου Επάλ Φιλιατών

- Γράβα Αφροδίτη
- Γράβας Θεοφάνης
- Ζγκούρη Αικατερίνη
- Κυριακίδης Ηλίας
- Νόλι Κόλε
- Ντούρο Αλμπόντ
- Σούλο Μπιλάλ
- Στέφος Παύλος
- Στέφου Μαρία
- Τζαφεράι Γκαμπριέλα
- Τζαφεράι Άντζυ
- Υφαντής Πέτρος
- Χούμο Ειρήνη



Ευχαριστούμε πολύ για την
προσοχή σας!
